

In de Schijnwerper

In deze laatste schijnwerper van het seizoen, staan Gert en Jannie van de prachtige zeilboot Tarquin. Jullie kennen hen vast wel.

Maar deze keer staan zij niet met hun eigen boot in de spotlights, maar het net afgeronde project van het eigen bedrijf, Heerlien Jachtbetimmeringen en Jachtbouw te Hoogezand. Gert kent geen project als dit in de hele provincie Groningen.

Hier is een vakman die ruim 40 jaar ervaring heeft. Van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt en elke dag met veel plezier zijn vak uitoefent. Het filmpje laat zien hoe betrokken Gert is met zijn vak. Dit zie je nog zelden tegenwoordig.

Hieronder een hele korte samenvatting van het project, omdat verderop in dit stuk een link is naar een uitgebreid artikel (met foto's en filmpje) van RTV Noord. De rest van de foto's zijn gemaakt door Jannie en Freddy.

Jannie en Gert hebben 3 jaar lang keihard gewerkt om een 24m lange, lege aluminium romp om te toveren tot een schitterend ingetimmerd zeiljacht.

Zo kwam ze 3 jaar bij Heerlien aan als casco



De laatste maand was het serieus buffelen voor hen om het schip gereed te krijgen voor transport.

Zelfs Freddy (Grand Boys) heeft de laatste weken meegeholpen om op tijd gereed te zijn.

16 maart, de dag dat ze de loods werd uitgereden was ook een millimeter operatie wat precies paste, om op transport te gaan naar KM Yachtbuilders in Makkum. Ze ziet ze er schitterend uit.



In de loods een interview

Klaar voor vertrek



Gert op het dek



Filmen interview



Het jacht wordt uit de loods gereden

...en voorzichtig op de kar gezet



In Makkum wordt het schip verder motorisch gereed gemaakt en daarna zeilklaar.

Dit project was zoiets bijzonders dat RTV Noord er verslaggeving van heeft gedaan. Het hele artikel kun je lezen in [deze link van RTV Noord](#). Waarin ook een filmpje van het interview met Gert staat.



Na 3 jaar uitgevloegen!

Dat dit project iets heel erg bijzonders was, is een understatement! Het was een mega klus voor een 2 mans bedrijf wat ze schitterend en professioneel hebben afgerond. Daar mag je trots op zijn!

Ook als mede Oosterhaven wintergast buigen we diep en nemen onze pet af voor dit huzarenstuk wat Gert en Jannie hebben geleverd. Voor beiden Chapeau!

— / —

Afscheid van het winterseizoen 2025-2026

Het is intussen alweer eind maart. De lente is volop bezig en Pasen staat voor de deur. Dat betekent dat het seizoen voor de wintergasten van de Oosterhaven ook bijna het eindpunt bereikt.

1 april is de start van het zomerseizoen (geen grap) in de meeste jachthavens van Nederland en elders. Ook in de Oosterhaven begint het zichtbaar te worden. Hier en daar zijn al lege plekken waar de hele winter een schip lag. Af en toe komt er alweer een passant naar de Oosterhaven voor een aantal dagen of een weekje. Tussen 1 april en 1 mei verdwijnen dan ook de meeste wintergasten naar hun zomer residentie.

De vakanties staan nog niet echt voor de deur maar de "grijze golf" heeft geen tijdsdruk en gaat nu al op weg om voor langere tijd om nieuwe oorden te verkennen. Misschien komen we Oosterhaven wintergasten elkaar ook ergens in Nederland tegen, wie weet.

Of misschien zijn we wel weer de volgende winter in De Oosterhaven en je nieuwe buurman/vrouw? Maar dat ligt nog in het de toekomst verborgen.

Maar met het lengen der dagen en het warmere weer begint het bij iedereen te kriebelen. Zelfs de bomen hebben zin in de zomer. De katjes liggen als bewijs op de steigers langs de kade. Maar Wouter en/of Christa is al druk met het hogedruk apparaat bezig om alle vuile steigers zomer klaar te maken. Het moet dus helemaal goedkomen in de Oosterhaven als de wintergasten vertrokken zijn.

De redactie verlaat eind maart ook de Oosterhaven en dat betekent dat dit het laatste Oosterhaven Nieuwsblad voor wintergasten van de periode 2025-2026, is.

We vonden het weer erg leuk om samen met jullie, elke 3 weken, een leuke en gevarieerde krant samen te stellen. Chapeau voor iedereen voor alle aangeleverde copy en mooie verhalen die jullie via ons in de krant hebben gedeeld.

Nogmaals dank en we wensen jullie allemaal een hele mooie zomer met goede wind, veel zon en weinig regen. Goede en veilige vaart en tot ziens!



— / —

Watersport nieuws

Kijk voor je vertrekt uit de Oosterhaven even op de pagina van Rijkswaterstaat naar de [Scheepvaartberichten](#)

voor eventuele bijzonderheden.



Of op de pagina van het Watersportverbond voor [actuele stremmingen](#).

Het is wel zo fijn om je eerste reis zonder stremmingen te laten verlopen zoals bijvoorbeeld gesloten bruggen!

BRUGOPENING STAD GRONINGEN

Telefoonnummer brugbediening: 0031 503198500

Zomerseizoen -> 26 april t/m 30 september

- > Maandag t/m vrijdag
 - 09.00 – 12.15 uur en 12.45 – 16.00 uur
 - 17.30 – 19.00 uur alleen de buitenste bruggen.
 - LET OP: geen brugbediening door de stad na 19.00 uur.
- > Zaterdag, zondag en feestdagen
 - 09.00 – 12.15 uur
 - 12.45 – 16.00 uur
 - 17.30 – 19.00 uur

Winterseizoen -> 1 oktober t/m 25 april

- > Maandag t/m zaterdag
 - 09.00 – 12.00 uur
 - 12.45 – 16.00 uur
- > Zondag en feestdagen GEEN brugbediening

Oosterhaven jachthaven
het hart van Groningen

Gelukkig heeft Christa aan iedereen gedacht want zij had de nieuwe brug openingstijden al van de stads bruggen. Zie de info hiernaast.

Weerpagina

Uiteraard heeft de doorgewinterde watersporter op binnen of ruim

water zijn/haar favoriete weersinformatie en de interpretatie daarvan. Nog even een opfrisser om het plaatje van de eventuele Gribfiles te kunnen "lezen".



Hieronder nog wat extra weer-tips met link.

- De [KNMI](#) geeft via de marifoon actuele weersberichten qua wind.
- [Windfinder](#) is een goede pagina om je plan te maken wanneer je vertrekt uit de Oosterhaven.

Met name waar welke windsterkte verwacht wordt terwijl hoog- en laagwaterstanden en tijden vermeld staan.

Zie het voorbeeld van 11-3-26 hier naast.



Nog meer watersport nieuws

Duitsland en Denemarken info

Misschien een vakantie tip voor de verknochte watersport liefhebbers aan Duitsland en Denemarken die nog informatie willen vergaren over die regio.

We kunnen een hele mooie en goede Engelstalige Pilot van Nicolas Hill en uitgegeven door IMRAY aanbevelen nl:

Germany and Denmark
ISBN nummer 978 178679 006 4



Je kunt deze pilot via het internet bestellen maar ook bij elke Nederlandse watersportwinkel. Mogelijk is hij uit voorraad leverbaar.

In dit boek staat goede land informatie over bijzonderheden, musea, vaarroutes, diepte etc. met een schets en beschrijving van alle aanwezige havens. Een echte aanrader.

Huishoudelijk nieuws

Talent in de Oosterhaven

In de vorige krant was er nog wat onduidelijkheid over de werking van de 2 gesloopte munt etende kastjes in de doucheruimte.

Het blijkt dat Ronnie onvermoede talenten heeft. Hij heeft beide munteters namelijk weer open én aan de praat gekregen! Geweldig en daarom een welverdiende pluim voor hem!



Herinneringen aan Groningen meenemen

Wie kent ze niet, de leuke putdeksels met de Martinitoren die je overal in de Stad ziet?



Wanneer je vertrekt uit de Oosterhaven in "Stad", wetende dat je mogelijk niet terug komt naar deze geweldige plek, dan.....

Hebben we hier 2 leuke cadeau herinneringen voor je om mee te nemen voor vertrek!

Tis klein en kan mee op de boot!



Nog wel even aanschaffen hè deze leuke "putdeksel" onderzetters met D' Ole Grieze.

Putdeksel onderzetters
€34.99 EUR* - In stock - Brand: Groningen Store

Of

Maar dan: Tijd kost geld..." voor deze prachtige putdeksel klok. Stevig ophangen aan een scheepsschot en je bent altijd bij de tijd met Stad! Te koop via [de link](#) of via [deze link](#).



We zijn helemàààààl niet chauvinistisch of hebben aandelen in de business!

—/—

Recepten

Wraps

Een simpele bootmaaltijd is wraps. Tortilla wraps zijn lang houdbaar en te vullen met allerlei ingrediënten. Ze zijn snel klaar en lekker als lunch- of hoofdmaaltijd met een kop soep.

Ingrediënten voor 4 personen

- 8 tortilla wraps
- 2 blikken kidneybonen, zwarte bonen of bruine bonen
- 1 ui
- 1 teen knoflook
- Zakje Mexicaanse kruidenmix
- Optioneel: (vegetarisch) gehakt of kip

- Groente naar keuze: paprika, tomaat, courgette, komkommer, sla, maïs
- Crème fraîche (of yoghurt)
- (Geraspte) kaas
- Avocado's, tomaten en rode ui of kant-en-klare avocadodip

Bereidingswijze

1. Warm de bonen met de Mexicaanse kruidenmix naar smaak op in een steelpannetje. Bak ook het vlees en de paprika of courgette als je die erbij eet;
2. Maak verse guacamole van: avocado's, tomaat, peper, zout en gesnipperde rode ui. Je kunt ook een kant-en-klare dip gebruiken;
3. Verwarm de wraps in een koekenpan (volgens voorschrift verpakking) of eet ze koud;
4. Beleg de wraps met je ingrediënten naar keuze.



Eet smakelijk!

—/—

Ingekomen artikel in dicht vorm

Ode aan Riens en Ineke

voor het steeds professioneel vervaardigen van de
Oosterhavenkrant

Voorzien van nieuwtjes, verhalen, recept of gedicht
en met zorg, plezier en de "pen" in de hand
vullen zij iedere pagina met een bericht
en verschijnt steeds op tijd de Oosterhavenkrant

Ieder jaar weer met enthousiasme en visie
maand in, maand uit, zonder geklaag
steeds weer vol passie en precisie
vordert de krant steeds weer gestaag

Twee krachten, één missie, één doel
met zorg voor detail en oog voor het geheel
gooien zij zich in het schrijfgewoel
en dat doen ze beslist zeer professioneel

Ze zoeken het nieuws,
kunnen goed redigeren
steeds maar weer items
vergaren
vervolgens het
geschrevene weer
publiceren
en iedere keer die klus
maar weer klaren

Dus hier is lof, in rijm
en met glans
de havenkrant bloeit, dankzij jullie hand
voor deze twee vrijwilligers met een gouden balans
en jullie bijdrage is belangrijk en relevant

Namens alle havenliggers... veel dank van ons allen
blijf vooral zo doorgaan, jullie zijn TOP!
het lezen is ons zeer goed bevallen
en pak a.u.b. volgend jaar de werkzaamheden weer
op!

15 maart 2026, Paula Hoeben

Reactie van de redactie

Bovenstaand gedicht door Paula, kwam voor ons als een complete
verrassing en we waren overdonderd door de mooie woorden in
dichtvorm. We beleven ook veel plezier aan het maken van het
Oosterhaven Nieuwsblad en doen het graag. We kijken daardoor
ook anders naar nieuws en bepalen elke keer weer of het
"nieuwaardig genoeg is" voor de Oosterhaven krant. Dan is het
heel bijzonder om op deze wijze te merken dat het gewaardeerd
wordt. Dank daarvoor Paula.

Riens en Ineke ab SY Zeezwaluw



Mooie verhalen over Groningen

Harer Majesteits Groningen

Kerstbomen, koek en de Cariben

Al sinds de zeventiende eeuw, de tijd van de
Republiek, is er een marineschip in de vaart met de
naam Groningen (of varianten daarop die tot
dezelfde traditie worden gerekend, zoals Omlandia
en Stad en Lande). Het bekendste uit die periode is
wellicht het schip waarmee vice-admiraal Enno
Doedes Star onder Michiel de Ruyter voer tijdens
diens Tocht naar Chatham in 1667.

Stars vlaggenschip Groningen was een groot
linieschip met een bijna driehonderdkoppige
bemanning en zeventig kanonnen. De meeste
'Groningers' voeren onder het gezag van de
Admiraliteit van Friesland, waar Groningen destijds
deel van uitmaakte.



Boven; Bemanningsleden van de onderzeebootjager Hr. Ms.
Groningen poseren in 1957 met dozen Groninger koek, van
Klinkhamer en tabak van Niemeyer.

Herdenkingspenning, geslagen
na het uit de vaart nemen
van de Hr. Ms. Groningen.

Onderzeebootjager

Aan de traditie leek een
eind te komen toen in 1981
de Hr. Ms. (Harer
Majesteits) Groningen uit de
vaart werd genomen.

Deze onderzeebootjager was in 1956 in gebruik
gesteld. Tussen de bemanning en de provincie
Groningen bestonden altijd warme betrekking. Zo
zorgde de VVV jaarlijks voor een zending Groninger
koek en tabak van Niemeyer richting Den Helder.

Ook werd door de provincie jaarlijks een kerstboom
aan het marineschip geschonken. Het hijsen van een
kerstboom in de voormast was traditie bij de
Groninger handelsvloot die op Scandinavië en de
Oostzee voer. De boom kondigde de laatste
thuisreis voor de winter aan.



Overwinteraars konden aan de kapitein pakjes en brieven meegeven om in Nederland te bezorgen of op de post te doen. Het gebruik werd in 1958 onderdeel van de tradities van de Koninklijke Marine; sindsdien krijgt ieder schip dat een band heeft met Groningen een kerstboom van de provincie.

Na het uit de vaart halen van de onderzeebootjager Groningen was dat het fregat Kortenaer (genoemd naar de zeventiende-eeuwse admiraal Egbert Bartholomeusz Kortenaer, geboren in de Stad) en vanaf 2003 het fregat Zeven Provinciën - Groningen was daar immers één van, maar de link deed wel wat verwaterd aan.

Scheepsbel en vlag

De tradities konden volop in ere worden hersteld, toen in 2013 het patrouilleschip Groningen in gebruik werd genomen, het veertiende marineschip dat sinds de zeventiende eeuw in zijn naamgeving naar Groningen verwees. Een delegatie oud-mariniers toog eind 2012 al vanuit het Noorden naar Den Helder - waar de toen nog niet volledig afgebouwde Groningen lag - om de commandant en bemanning een kerstboom en 'buitenmodel Groninger koek uit Knols Koekfabriek' aan te bieden.

Dankzij Henk Visser, oud-chef seiner van de onderzeebootjager, kon de nieuwe Groningen voorzien worden van de bel van het in 1981 buiten gebruik gestelde schip.

Indertijd had hij deze aan de provincie geschonken, en meer dan dertig jaar hing de scheepsbel dan ook op het Provinciehuis. Visser had een verrassing in petto door de door hem 'achterover gedrukte' provincievlag, die ooit op de Groningen wapperde, aan te bieden:

'Het schip ging naar Peru en ik dacht: wat moeten die Peruanen ermee? Ik had wel gedacht dat er ooit weer een schip zou komen met dezelfde naam'.

De Zr. Ms. Groningen wordt vooral ingezet voor kustwachttaken, missies tegen piraterij, voor de kust van Somalië, en 'counterdrugoperaties' in de Cariben.

Het schip was in 2013 één van de trekpleister tijdens de Pinksterfeesten in Delfzijl. Spelers van FC Groningen voeren toen ook een dag mee.



Het nieuwe patrouilleschip Zr. Ms. Groningen, in de vaart sinds 2013.

Bronnen

Maarten Hell, 'Van kerstpost tot zware shag en jenever. Marine houdt Groningse kerstboomtraditie in stand'.

Auteur

Martin Hillenga

—/—

De redactie gaat nu het licht uitdoen ...



... en gaat in de zomer slaap!



De redactie is weer fris en monter terug
voor het
winterseizoen 2026-2027.

—/—