



## Transformatie van Zee- naar Boerenzwaluwen

**D**e titel van dit Zeezwaluw Suffertje vraagt om wat uitleg, denken we. Zoals we in het vorige Suffertje lieten weten, zouden we op 27 maart de overstap van boot naar stacaravan maken. Hoe noem je deze verplaatsing nu, "verhuizen" kan je het niet noemen, want ....

Volgens Wikipedia is: "Een verhuizing of verhuis het proces waarbij een huishouden of een persoon diens woning verlaat en zich in een andere woning vestigt".

Echter, wij verplaatsen ons ook van de ene leefplek naar de andere maar niet naar een huis! Maar net als met verhuizen, gaat dat ook gepaard met harde arbeid en veel organiseren.

De spullen vanuit de boot op het voordek zetten, van het dek op de steiger aangeven en van de steiger op de kade zettenen daarna kan het pas de auto geladen worden.



Lading op voordek



Vanaf de 27<sup>ste</sup> maart, zijn we dus tijdelijk zeezwaluwen af en [boerenzwaluwen](#) in Kropswolde in het Groninger landschap geworden. Net als de boerenzwaluw die zijn/haar nestje bouwt op rustige plaatsen, gaan wij dat ook doen. Van stad naar platteland is weer eens heel wat anders!



Even terug naar het harde werken en veel organiseren. Met name, het bepalen wanneer beginnen we onderdeks met het inpakken van de "24-jaar gehamsterde/vergaarde inhoud van de Zeezwaluw". Wat kunnen we doen als we nog aanboord wonen en wat absoluut niet.



Alles wat je ziet moet eruit

Binnen moeten de plafonds worden verwijderd, omdat dan alleen de bouten van al het aan dek geschroefde RVS bereikbaar worden. Dat kan niet zolang we aanboord wonen, dan wordt het onleefbaar, want alles aan het plafond en wanden moet daarvoor nog verwijderd worden. Ook alle kasten met toegang naar de bouten, moeten leeg. Met de kasten konden we beginnen met leeghalen en scheiden wat naar de opslag moet en wat meegaat. De hoeveelheid moest hanteerbaar blijven om de kratten, bakken en tassen in de voorpunt of in de slaaphut op de loods kooi te kunnen stapelen.

Daar hebben we maar geen foto's van gemaakt,

hahaha! De kajuit bleef daardoor netjes en gezellig.

Riens was intussen al begonnen met dek doorvoeren (GPS, AIS etc.) los te maken. De kabels met een gelijdelijk verbinden en naar binnen te manoeuvreren of te verwijderen als ze straks overbodig zijn. Zo waren er ontelbare grote en kleine klussen die veel tijd namen. Zoals voorbeeld: het kabeltje van het heklicht verwijderen waarvoor de bakskist 2 x helemaal leeg en weer ingepakt moest worden omdat Riens in de bakskist zittend de klus moest klaren. 2 dagen werk en je ziet er nu nix van!

We wisten dat de stacaravan helemaal ingericht was, maar nog niet precies **wat** er allemaal was. Bij de keuzes; wat kan aanboord blijven, wat gaat naar de opslag en wat moet mee was het niet echt lastig. Verplaatsbaar huisraad hebben we aan boord niet, kleding moest mee en uiteraard ook onze favoriet de airfryer. Het gereedschap en alle verfspullen mogen gelukkig blijven. Dat hebben we nog hard nodig. De rest konden we pas beslissen na de 27<sup>ste</sup> maart.





*Speeltuig voor kinderen*



*Uitzicht vanaf  
het terras aan  
het water*

Het (sta)caravanpark De Leine te Kropswolde, heeft een nieuwe eigenaar en er is nog veel onduidelijk hoe het park zich gaat ontwikkelen. Het is namelijk al een ouder complex. Voor ons geen probleem want we hebben voor 6 maanden gehuurd. Echter de eigenaren van de stacaravans leven in onzekerheid. Er zijn al veel kavels leeg omdat mensen hun eigen plan getrokken hebben en naar elders verkasten. Onze stacaravan is van alle gemakken voorzien, eenvoudig ingericht, grote leefruimte, 2 slaapkamers, douche en keuken, dus alles wat we nodig hebben is aanwezig.

Wanneer je al 24 jaar op een bootje woont ben je gewend aan "eenvoudig" leven. Wij zijn nu dolgelukkig met de grote koelkast en vriezer met de privé wasmachine en douche. De kachel werkt op gas net als de geiser voor warm water. Geen 12V elektrisch maar 220V everywhere.

De parkieten werden met de eerste lading overgebracht. Een doek over de kooi zodat ze niet zouden schrikken en rustig in de auto vervoerd konden worden.



Zodra de kooi met de parkieten binnen een plekje gevonden had, ging de doek eraf. Nu konden ze een vanuit de vertrouwde kooi, een dagje hun nieuwe omgeving verkennen. De 2<sup>de</sup> dag ging het deurtje pas open. Het duurde nog geen 10-tellen of ze waren eruit en vlogen rondjes door de giga-ruimte die ze ineens tot hun beschikking hadden. Hun favoriete plek is op één van



de plafondlampen, daar kunnen ze goed in de gaten houden wat er allemaal gebeurt. Ook ons houden ze goed in de gaten wat we doen en niet toevallig de kooi sluiten als ze beiden binnen zitten.

De boerenzwaluwen en de parkieten hebben het hier wel naar de zin .... een kinderhand is gauw gevuld.



*De zithoek*



*Entertainment hoe ken kombuis*



*Eethoek en kantoor*



*..en een beetje van de Zeezwaluw mee*

Binnenkort gaan we de Zeezwaluw overvaren naar Foxham, waar ze uit het water gehesen wordt, van haar mast ontdaan en op de kar de loods bij Heerlien wordt ingereden. Dan begint de grote klus pas echt. Daarover meer in het volgende Zeezwaluw Suffertje.

Wordt vervolgd