



## Lente arriveert en Zeezwaluw wordt ontmanteld

Na strenge regen en vorst, sneeuw en ijs is ook de lente in Groningen al gearriveerd. Heerlijk om weer de schotjes uit de ingang te halen en het zonnetje in je gezicht te voelen. Daar genieten we van. De Kabola dieselkachel is ook al af en toe overdag uit. 's Avonds gaat die wel weer aan want in de nacht is het nog erg fris.

Zoals jullie weten krijgt de Zeezwaluw na 43 jaar een welverdiende schoonheidsbehandeling. Haar dek wordt vernieuwd! Dat alles start "ergens" in April als we haar naar de loods van Jachtbetimmering Heerlien in Foxham overvaren. Dat wordt een hele klus!

Met alle nattigheid buiten en de vriestemperaturen konden we tot 2 week geleden weinig doen aan voorbereidingen. Voor de winter waren alle zeilen en de meeste lijnen al uit de mast verwijderd en naar de opslag gebracht. Maar sinds begin Maart konden we eindelijk de mouwen oprollen.

De 4 hydraulische systemen (achterstag, 2<sup>de</sup>-voorstag, neerhouder, en onderlijkstrekker) zijn afgekoppeld en afgedopt. De hydraulische slangen met lijntjes verbonden en teruggetrokken onder de vloer bij de mast of doorgehaald zodat ze aan de giek bevestigd konden worden. Dat was even een klus die sinds de nieuwbouw of sinds 2001 niet meer gedaan waren. Vervolgens hebben we de giek van de mast gekoppeld en aan dek gelegd naast de boom aan SB. In 5 regels is 4 dagen arbeid verwoord.

Nadat de giek weg was konden we de grootzeilval ook met een vlaggenlijn verbinden en uit de mast trekken. Nu loopt er nog 1 lijn door de mast heen, maar die is nog nodig om de fietsjes van- en aanboord te takelen.

De stoffen bimini is inmiddels ook verwijderd en de volgende mega-klus is om de zonnepanelen te verwijderen. Maar daarmee zullen we jullie nu niet vermoeien. We hebben wel foto's gemaakt hoe het was (in de winter) en hoe ze er nu "half ontkleed" uitziet. Zie de kaart hieronder.





Zoals het zich nu laat aanzien "verhuizen" wij ± 27 maart van de boot naar de caravan. Ons tijdelijk onderkomen staat vlakbij Kropswolde aan het Zuidlaardermeer. Dat wordt dan een paar dagen heen en weer rijden met een huurauto, om onze benodigde spullen in de stacaravan te krijgen en de rest naar de opslag te brengen. We kunnen ook veel boot gerelateerde spullen aanboord laten.

Tot de Zeezwaluw van de Oosterhaven naar Foxham overgevaren wordt, kunnen wij verder voorbereiden op de Zeezwaluw. Ook dat moet kunnen, met de fiets van het treinstation in Kropswolde naar Groningen en dan op de fiets naar de Oosterhaven. Piece of cake!

Tot zover even de stand van zaken. Meer nieuws hebben we niet echt maar dat komt binnenkort wel weer.

Wordt vervolgd