

Zeezwaluw's facelift in Groningen

Ja ja, tis wat dat ouder worden. Het komt met gebreken, ook voor bij ons Zeezwaluw'tje. Ze is inmiddels 39 jaar oud en wij bewonen haar al sinds 2002. Best al wel lang dus. Tijd om te faceliften, oude spullen te vervangen en hier en daar wat "op te leuken". Met andere woorden, een gevalletje van "wat doe je nu zoal op een bootje"



De Zeezwaluw in 2000

In Turkije (2006) hebben we de kajuit voorzien van nieuwe kussens. De bruin-beige outfit uit 1983 (zie [interieur](#)) werd vervangen door een meer vrolijker en eigentijds stofje. IKEA-kleuren vertelden vrienden.



Zithoek 2006



Langsbank 2006

De kussens zaten perfect en we waren er erg blij mee. Maar na ongeveer 4 jaar was het schuimrubber ver uitgelubberd en voelden we na een halfuurtje de houten ondergrond weer. In 2014, in Las Palmas vonden we een bedrijf dat degelijk schuimrubber op maat kon snijden. Daar hebben we de beste zitkwaliteit schuim gekocht voor de kajuit en ons bed. De IKEA-bekleding kreeg een wasbeurtje en werd



In Martinique met vrienden in de kuip

over het nieuwe schuimrubber getrokken. Het geheel zag er nadien weer proper uit zoals de Belgische buurvrouw zei. We gebruikten de kajuit sinds 2002 intens zoals jullie begrijpen.

Dit nieuwe Spaanse schuimrubber bleek helaas na 1,5 jaar al niet meer aan onze verwachtingen te doen. Na 10 minuten zaten we alweer met onze kont op het hout! Het schuimrubber moest dus eigenlijk opnieuw vervangen worden. Echter, we zaten inmiddels in de Carieb waar de kajuit amper benut wordt door de tropische temperaturen. Je leeft dan in de kuip. Dat was prima, dus geen schuimrubber actie in die jaren.

In november 2020, Corona-tijd, kwamen we terug in Nederland. Eerst moesten we aarden in het huidige Nederlandse leven. Na een jaar flink doorzeilen, wilden we ook even "nix" eerst even uitrusten. Dat kwam goed uit omdat de non-essentiële winkels waren gesloten i.v.m. Covid. Pas in dec 2021 vonden we het [stofferingsbedrijf Dijkema](#) via het internet. Ze hebben goede uitleg op hun site over de te gebruiken materialen. Met name welk soort schuimrubber voor welk doeleinde geschikt is. De winkel is ook nog eens op loopafstand van de jachthaven. We waren helemaal content met hun uitleg en hulp. Er werd een stof en kleur uitgekozen. Dit keer niet met een ruit, maar effen met een vleug. Voor het schuimrubber volgden we het professionele advies van Dijkema. Het bedrijf heeft het razend druk, dus pas half april zouden we onze kussens krijgen.

De stof

Intussen werd de kajuit geschilderd. Plafond, boekenplakjes etc. Uiteraard in gedeeltes als je aanboord woont, je wilt 's avonds ook nog wel ergens gewoon kunnen zitten!



Ook de kombuis werd meegenomen in de facelift woede, want de houten afdeklijstjes werden geschuurd en opnieuw gelakt. Het moest gereed zijn voor half april.

We wilden namelijk niet meer rondrennen met verf of lak als de nieuwe kussens er waren.



Alles leeg gemaakt en plafond kaal om te verven

Nog een projectje Onze tafel (1983) in de kajuit, die we sinds aankomst in weer veel gebruikten, was in de loop van de jaren wat sleets geworden. Vernieuwen of opleuken was de vraag.

Europa

In de Oosterhaven liggen Janny en Gerd met hun zelfgebouwd schip. Ze hebben een scheepstimmerbedrijf en hebben beiden gouden handjes. Gerd is scheepstimmerman terwijl Janny de verfspecialist is. Prachtig zoals ze hun "SY Tarquin" hebben gebouwd en ingetimmerd. Ineke heeft hen advies gevraagd of onze tafel opgeknapt kon worden of aan een nieuwe toe was. Advies toch maar een nieuwe. Gerd en Janny zouden er voor zorgen dat



De nieuwe tafel

de nieuwe tafel gereed was voor eind maart.

Het moest een verrassing zijn voor Riens zijn verjaardag. Dus zonder dat hij het wist is alles gepland. Eind maart, op de dag dat Riens de hele dag weg was voor een cursus van de Sloeproeiërs is de nieuwe tafel geplaatst. En ja, hij zag het direct en was erg blij met zijn verjaardagscadeau!

Intussen zijn onze nieuwe kussens gearriveerd. Ze zien er geweldig uit, passen perfect en zitten heerlijk terwijl de zithoogte t.o.v. de tafel nu veel beter is. Ineke kan eindelijk weer zonder extra kussentje achter de laptop en naaimachine zitten.

Dat is al uitgetest bij het maken van de kussentjes uit de rugleuning van de oude IKEA-stof. Zelfs het kaartentafel bankje is niet vergeten! Het ziet er weer top uit en krijgen daar veel comfort voor terug.



De kajuit met alle nieuwe kussens en extra's

Tussen al dat binnen faceliften door, werd ook nog eens de nieuwe preekstoel geleverd en geplaatst omdat het eindelijk droog en "warm" genoeg was om buiten aan dek weer te klussen. Over dat proces meer in het volgende Zeezwaluw Suffertje.

